

Dolf Verroen

Dolf Verroen wodde in 1928 in Delft geboren. Eerder het hi'j veur grote meensken schreven, now schrift hi'j allienig veur kiender. In 1979 kreeg hi'j een Zulveren Griffel veur *De kat in de gordijnen* twie jaor lacter veur *Hoe weet jy dat nou?* Et grootste pat van zien leven het hi'j in Den Haag deurbrocht. Sund 1984 woont hi'j in Friesland, bi'j Sunt-Niek. Over lezen, zegt Dolf Verroen: 'Lezen is krek televisie, mar dan in jow heufd.'

De 41 verhaelties in dit boek bin bi'j mekeer gadderd uut de Nederlaanse boeken van Dolf Verroen. Ze bin geschikt veur alle jonge lezers om ze zels te lezen. Mar ze lienen heur ok slim om veurlezen te wodden an kiender tot en mit 10 jaor. De verhaelties gaon over de wereld zo as die him an de kiender veurdot. Et is nooit: kiek hoe prachtig of hoe verschrikkelik. De wereld is d'r gewoonweg, en gefst daordeur kiender stof tot naodaenken. In et onderwies kun de verhaelties dan ok goed bruukt wodden bi'j et behandelen van thema's as benauwdens, aandere wezen, grote meensken, dromen, dom en knap, lelkens en gao zo mar deur. Disse zelde bundel is ok uutkommen in een Friese uitgifte. Pieter Jonker het perbeerd om de verhaelties zo levendig meugelijk deur te vertellen an de Stellingwarver kiender.

ISBN 90 258 4721 8