

Willem Jan Teijema uut Haalen (Limburg) debuteerde in 1994 in et Stellingwarfs mit zien dichtbundel *Interieurarchitekt. Antekens van een andaon gemoed*. Riegelmaatig publiceert hi'j in et Stellingwarver tiedschrift *De Ovend*.

In *Doe gebeurde et* vertelt de dichter van wat hi'j zien en vuuld het. Hi'j daenkt somstieden in beelden en perbeert dat wat in him leeft vorm te geven. De keunst is om de emotie die past bi'j datgene wat hi'j beschrift in tael te vangen en deur de tael bi'j de lezer vuulber te maeken.

Biezunder bin ok de tekenings van Tom van Hunsel.

De uutgever hoopt dat de uutgifte van disse twiede bundel veur de dichter een anvietering wezen zal om opni'j naor de penne te griepen en veur de lezer een anvietering om et wark van disse dichter mit zien eigen geluud in de toekomst te volgen.