

H. J. Bergveld (1902—1966) is iene van die bescheiden Stellingwarvers west die heur nooit op heur wark veurstaon leuten, mar die wat veur et volk betekend hebben, dat muuilik nao te vulen en te beschrieven vaalt. Dat hi'j zien betekenis had en het, zal gien meenske an twiefelen willen. Doe in 1971 zien bundel „De Oolde Pook” verscheen, wodde et dudelik dat zien wark nog leefde bi'j de meensken, en dat wi'j Stellingwarvers zien wark as oons arfdiel beschouwen. Ommeraek, zoe'n belangstelling veur wark en persoon van de schriever, én veur zien tael: et Stellingwarfs! Gien wonder, docht oons: ie kun et wark van Bergveld wel niet medern vienen, mar aord, vorm en taelgebruuk bin zo, daj', zonder votdaolik de kaans te lopen op grootsighied ankeken te wodden, him oonze klas-sieke Stellingwarver streeктаelschriever numen meugen. Dat heur ze klaeteren, disse klaeterjaegers!