

deensdag

30

december

week 1

woensdag

31

december



Nijjaorsweensk

*Gien âolder kriete om kienders dood;
Gien kiend dat âolders stäärven!
Gien aärme kleagge om braänd en brood;
Wat zol de rieke aärven
As hij allien veur skatten waarkt
En aärme naosten niet verstaärkt?*

*Deur brâofhied, liefde en wâore deugd
Winne ieder jâor in zegen!
Het hiele meensdom meër genegen,
Tot Godsdienst meër genegen,
Leev' vroom of lâete in zaoligheid
Dan iens bij God in de iewigheid!*

S.L. Brug,
Harlingen, 1841
In: Friesche Volksalmenak voor het jaar 1842,
zevende jaargang, Leeuwarden, 1841, blz. 124.

Mit iene van de eerste gedichten in et Stellingwarfs op et laeste blattien van disse Stellingwarver Spreukekelinder 2008 weenskt de redaktie jim allegere een hiel goed, gezond en fleurig 2009 toe.

Annie Dedden en Sietske Bloemhoff