

- wil hem of haar als partner.
- Blz. 80 Het is nu eenmaal zo en we moeten er het beste van maken.
- Blz. 85 Gezegd wanneer men iets gekregen heeft.
- Blz. 85 Wie je nadeel heeft berokkend, moet dat ook weer goedmaken.
- Blz. 86 Ik heb door wat je bedoelt.
- Blz. 86 Gezegd wanneer mensen voortdurend klagen.
- Blz. 89 Je moet niet het onmogelijke verlangen.
- Blz. 92 Gezegd wanneer iemand mooie kleren aantrekt, maar niets voorstelt.
- Blz. 95 Vooral gezegd wanneer iemand opmerkt dat het warm is.
- Blz. 97 Wordt men in februari ziek en is het verloop slecht, dan sterft men in maart.

- Blz. 97 Ik ben even weg, maar ik ben zo weer terug.
- Blz. 101 Met je hoofd kun je ervoor zorgen dat er nogal wat misgaat.
- Blz. 101 Dat stelt misschien niet zoveel voor, maar niet iedereen beschikt erover.
- Blz. 102 Gezegd als iemand een wind laat.
- Blz. 102 Wanneer men iets snel doet, levert men vaak minder kwaliteit.
- Blz. 106 Ik heb erg veel over voor geld.
- Blz. 107 Je financiële situatie kan altijd veranderen.
- Blz. 107 Voor geld zijn mensen tot rare dingen in staat.
- Blz. 109 Een niezende geit voorspelt regen.
- Blz. 110 Een grote neus is bepalend voor het gezicht.
- Blz. 111 Je moet het niet alleen geloven, maar het zeker weten.

- Blz. 113 Wanneer mensen op een dag veel hebben moeten samenwerken, krijgen ze aan het eind van die dag vaak ruzie.
- Blz. 113 Houd het kort en zeg direct waar het op neerkomt.
- Blz. 114 Reactie op de vraag: waar?
- Blz. 115 Ik zeg niets, maar ik ben er boos om.
- Blz. 115 Je kunt denken handig te zijn in een aantal zaken, maar vaak loopt het toch verkeerd af.
- Blz. 117 Je moet niet onnodig kritiek leveren als alles eerst goed was.
- Blz. 118 Iedereen wil wel eens geprezen worden.
- Blz. 119 Eerst regent het zachtjes, daarna harder.
- Blz. 121 Een oude kerel heeft zeker nog wel eens belangstelling voor een jonge vrouw.

- Blz. 121 Het meeste werk bestaat uit hard werken met je handen.
- Blz. 122 Een man wordt niet dik, als hij maar aan seks doet.
- Blz. 124 Haastig zijn levert zelden iets op.
- Blz. 124 Vroeger werd de nageboorte van een paard in een eikenboom gehangen. Volgens het volksgeloof werd het veulen daardoor een krachtig, vurig paard.
- Blz. 125 Zeven uur slapen is genoeg voor een mens; wie langer in bed blijft is lui.
- Blz. 127 Vergoelijkend gezegd als iemand kaal is of wordt.
- Blz. 128 De tijden veranderen en dus de omstandigheden.
- Blz. 130 Ik ben of hoeft niet op weg naar iets vervelends.
- Blz. 132 Bij belangrijke mensen komt de klei-

ne man er niet aan te pas.

Blz. 133 Als het om een kleinigheid gaat, moet
het door kunnen gaan (vooral gezegd
bij een koop).

Blz. 133 Het is me eender.

Blz. 135 Wie het laatst binnenkomt, moet de
deur sluiten.

Dit boek bevat een verzameling
Stellingwerper wijsheden.

Het is voorzien van prachtige illustraties.



ISBN 90-5513-429-5



9 789055 134298

NUGI 612