

Blussen

Vandaag is et Jannie heur jaordag.
 Ze het een hiele protte kedo's kregen.
 Et mooiste is de braandweerauto.
 D'r ligt een lange ledder op
 en vanzels een braandslange.
 Boven op et dak zit een laampe,
 dat is et zwaailocht.
 Jannie wil laeter braandweervrouw wodden.
 Ze laot de auto deur de kaemer rieden.
 Taatúú, taatúú dot de sirene.
 Mar dan ropt heit:
 'Kom Jannie, we gaon taart eten!
 Op 'e keukentaofel staot een prachtige roze taart!
 Mit kleurde spikkels d'r op,
 en een protte slagroom.
 Krek zoas Jannie et graeg wol.
 D'r staon vier keersies op 'e taart.
 Want Jannie is vandaag vier jaor wodden.
 Heit stikt de keersies an.
 'Now moet ie de keersies uutblaozen Jannie',
 zegt mem.
 Jannie blaost en blaost.
 De vlammebies beginnen wild te daansen,
 mar ze gaon niet uut!
 'Hadder blaozen Jannie!' zegt heit.
 Jannie blaost zo hadde as ze kan.
 De keersies gaon echt niet uut!

Inienen krigt Jannie een goed idee.
 Naost de taart staot heur beker.
 D'r zit nog een betien waeter in.
 Ze zal de vlammen wel even blussen.
 As een echte braandweervrouw.
 Ze smit et waeter uut de beker over de taart
 zo, now is et vuur uut!
 'Wat doeje' now?' zegt mem.
 'Now is de taart hielemaole nat!
 'Dat gefte niks', vint Jannie.
 Natte taart is ok wel lekker.
 'Wat zul ie laeter een goeie braandweervrouw
 wodden!' lacht heit.

